

Nisan 2012 Raporundan...

Okuduğumuz haberlerden bazıları **önlenilecekken önleyemediğimiz**; hem geçmişe hem de geleceğe doğru sorumluları ve sorumlulukları tespit edebilmek için dikkat ile incelememiz gereken olaylara ilişkin. [Sakarya nehrinde cesedi bulunan 17 yaşındaki genç kız](#) ve [bakıcısının kocası tarafından öldürülen 7 yaşındaki kız çocuğu](#) için artık çok geç, ancak önleme odaklı bir çocuk koruma sistemi ile yenilerini önleyebiliriz. Nisan ayında rapora giren 12 cinsel istismar vakasından 2 tanesi (1, 2) çocuk evliliklerine ilişkin haberlerden oluşuyor. Bu olaylardan 4'ünde istismarcılar öğretmen (1, 2), [servis şöförü](#), [yetiştirme yurdu müdürü](#) gibi çocuğun bakım ve eğitiminden sorumlu kimseler. Bu ayın haberlerine konu olan iki fiziksel istismar (1, 2) olayı da, aile içinde çocukların maruz kaldıkları istismarlar. 23 Nisan günü çocuklar ayrıca aile içi şiddetin en vahim örneklerine tanıklık etti (1, 2, 3).

Bazı olaylar ise, tehlikeleri fark etmemizi sağlayan işaret fişeği gibiler. **Bir şey yapılmalı**, dedirten bu işaretleri görmek her yetişkinin öncelikle de Devletin sorumluluğu. Örneğin; İstanbul'da bir endüstri meslek lisesinde fahiş fiyatları protesto için yapılan kantin boykotuna katılan [3 lise öğrencisinin okuldan atılması](#) hemen [Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği](#) ve bu yönetmeliğin uygulama biçimleri ile ilgilenmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. [Suriye'den gelen göç ile birlikte yaşamını mülteci kamplarında geçiren göçmen sayısının arttığını](#) gösteren haber de mülteci ve sığınmacı aileler ile gelen çocukların ihtiyaçlarına yönelik bir planlama yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Çocukların zarar görmesi doğrudan onlara yönelmiş tehlikeler ile mücadele ederek önlenemiyor. Genel olarak toplumu veya sadece yetişkinleri ilgilendiren ya da çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin kararlar alınırken, bu kararların çocuğa etkisini **düşünmek, dikkat etmek gerekiyor**. Örneğin [kentsel dönüşüm](#) sadece yetişkinleri değil, hatta onlardan daha çok çocukları dikkate almayı gerektiriyor.

Bu ay içinde **çocuklar için yapılan** olumlu işler de var, görülmesi gereken; ["Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" oluşturulması](#) bu umut verici örneklerden sadece biri.

Birde verilen sözler var, **takip edilmesi gereken**: Adalet Bakanlığı'nın 2,5 yılda tamamlanması planlanan yeni kurumunda [çocukların zaman zaman ebeveyn ve kardeşleri ile birlikte kalabilecekleri küçük dairelerin](#) ve [sosyal kampüslerin](#) bulunacağına ilişkin açıklaması bunların en önemlisi.

Nisan ayı raporunda bütün bunları ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Ayrıca raporun **Ayın Konusu** bölümünde **"Dikkat: Üç Çocuğun Üçü de Eşit ve Yeterli Yaşam Standardına Sahip Olma Hakkı ile Doğacak!"** başlığı ile en az üç çocuk politikasını çocuğun yeterli yaşam standardına sahip olma hakkı açısından değerlendirdik.

Her gün medyaya yansıyan çocukla ilgili bir haber üzerinden yaptığımız değerlendirmelerimizden oluşan bloğumuza da blog.humanistburo.org adresinden ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekmesi ümidiyle...