

# Belek'te Golfün Neler Yaptığını ve Neler Yapacağını Biliyor musunuz?



Türkiye Golf Federasyonunun, ülkemizin sadece kıyılarında değil, diğer bölgelerinde de önümüzdeki 4 yıl içinde toplam 100 golf tesisi yapacağını, '4 yılda 100 Golf Sahası' başlıklı proje ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 1, Adana-Mersin-Tarsus hattında da 12 golf sahası yapılması öngörüldüğünü, Söz konusu bölgelerde ilk etapta 9.550, daha sonra 40 bin yatak kapasitesine kadar çıkabilecek arazi tahsisi yapıldığını, Proje kapsamında İstanbul'a 20, Datça, Side-Manavgat'a 10 golf sahası yatırımı yapılacağını, aynı proje ile kıyı bölgelerinin yanı sıra, iç bölgelerde Ankara, Eskişehir, Bolu, Bursa ve Kayseri gibi şehirlerde de golf sahaları için uygun şart ve arazi olduğunu belirtildiğini biliyor musunuz?

TÜROB başkanının bu alanlarda malikâne satışları, turizme entegre gayrimenkul ticaretini de gündeme getirdiğini, yani konunun yalnızca golf sahaları ve otel yapımıyla değil, onların çevresinde villalar ve malikâneler yapımıyla da ilgili olduğunu biliyor musunuz?

Turistik bölgelerde ilk yatırım maliyeti 4 – 4,5 milyon dolar; yıllık bakım maliyeti ise bu tutarın onda birinden az. Hizmet yapıları ve alanlarıyla birlikte 18 delikli bir golf sahasının kurulması için gereken arazi 750 – 1.000 dekadır.

Türkiye de 100 yeni golf sahası için ayrılacak toplam alan, Çevre ve Orman Bakanlığı 2003 yılı verilerine göre 8.514 hektar olan olduğunu, golf sahasının bakımı için en sıcak mevsimde, en sıcak yöremizde gereken günde 2.500 metreküp suya gereksinimi olduğunu, golf yapılacak İstanbul, Datça, Gaziantep, Şanlıurfa'da ise zaten su sıkıntısı çekilen yerler olduğunu; hele hele Ankara, Eskişehir ve Kayseri ülkemizin en çok su sorunu bulunan illerimizden olduğunu, örneğin Kayseri ilindeki Yeşilhisar Ovası ülkemizin ve hatta dünyanın en az yağış alan yeri olduğunu ve bu yörede çöl iklimi özellikleri egemen olduğunu biliyor musunuz?

Federasyonun, yıllık bakım masraflarının yatırım maliyetinin onda birinden, yani 450 bin dolardan az olduğunu belirtmesine rağmen yılda en az 200 gün, günde iki kez sulanması gereken bu alanların yalnızca (turizm tahsis belgeli tesislerde) indirimli tarifeden su gideri 800 bin dolara yakın olduğunu ( $2.500 \text{ m}^3 \times 200 \text{ gün} \times 2 \text{ YTL} = 1.000.000 \text{ YTL} / 1.3 = 769.000 \text{ \$}$ ). Gübre, ilaç, hormon, işçilik ve öbür giderlerle birlikte yıllık masraf yatırım maliyetinin yarısını bulabileceğini biliyor musunuz?

Tabii yatırımcıdan su parası alınmazsa ve işsizlik oranının yüzde 10'u bulunduğu ülkenin kırsal kesimlerinde asgari ücretin altında işçilik ücreti söz konusuysa federasyon yöneticilerinin hesabının doğru olabileceğini biliyor musunuz?

BM verilerine göre dünyada 1,5 milyar insanın içecek, elini yüzünü yıkayacak sudan yoksunken golf sahaları için bir günde tüketilen 660.000 tonu aşkın su, 4,7 milyar insanın günlük asgari su gereksinimine eşit olduğunu, bunun, adaletsizliğin daniskası olduğunu ve yalnızca çevrecilerin değil, akli başında her insanın karşı çıkması gereken bir konu olduğunu biliyor musunuz?

Golf demenin çimen; çimen demenin öncelikle su demek olduğunu, bu sporun özellikle İskoçya ve İngiltere gibi düzenli ve zengin bir yağış rejimine sahip ülkelerde doğmasının, daha sonra da yine Kuzey Amerika ve Japonya'da, hatta kuzey Avrupa'da yer bulmasının önemli bir nedeni de bu bol ve bedava yağışlar olduğunu, bundan dolayı da yerküremizin belirli yerlerinde ucuza yapılan ve çevre dostu olabilen bu güzel spor dalı, Türkiye, Mısır gibi su yoksulu ülkelerde birden toplumsal maliyeti yüksek ve cehaletle birleşince de çevre düşmanı hale geldiğini biliyor musunuz?

Dünyamızın yılda kullanılabilir su kaynağı olarak 53 bin kilometreküp suyu olduğunu, Türkiye'de kullanılabilir su kaynağının iyimser bir rakamla yılda 200,7 kilometreküp; kişi başına ise yılda yaklaşık 3 bin metreküp su düştüğünü, bu rakam ABD'de 16 bin metreküp, Güney Amerika'da 36 bin metreküp olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu coğrafik yapıyla Kuzey

Amerika ve Güney Amerika arasında çok fark olduğunu, tabii ki Türkiye'nin bunun tümüne ulaşamadığını, yılda yalnızca 31 kilometreküpünü kullanabildiğini, bunun yüzde 72'sini tarımda, yüzde 11'ini sanayide ki, bu çok az bir miktardır, yüzde 16'sını evsel ihtiyaçta tüketiliyor biliyor musunuz?

Golf sahalarında neden bol suya ihtiyaç duyulduğunu, topun takılmaması için golf sahalarındaki çimenlerin kısa kesilmesi gerektiğini, çimenlerin ise sürekli kesilmekten dolayı fotosentez yapamaz ve kısa sürede çimen olma özelliğini kaybettiğini bu nedenle de çimenlerin köklerinin su, gübre, ilaç ve hormonla beslemek gerektiğini, Sıcak iklimlerde bir golf sahasının sulanması için yıl ortalaması olarak haftada 140 lt/m<sup>2</sup> civarında su gerekli olduğunu, bunun, 2.100.000 genç fidanın haftalık su ihtiyacına eşit olduğunu ve yine günde 20 lt/m<sup>2</sup> su, 18 delikli bir saha için yılda 1,6 - 2 milyon ton suya tekabül ettiğini biliyor musunuz?

İç Anadolu Bölgesi'nde çöl koşulları hüküm süren, su kaynakları hızla tükenen, halkın yüzde 20'si sağlıklı bir içme suyundan yoksun olan, daha şimdiden yılda 2,5 milyar dolar tutarında tarım ürünü ithal eden, NASA'nın ve diğer yabancı araştırmacıların gelecek 40-50 yılda ciddi bir su sıkıntısına düşecek ülkeler arasında gösterdiği ülkemizde golf, su sorununun üzerine ekilmiş tuz-biber gibi görüldüğünü biliyor musunuz?

Bir golf sahası için gerekli asgari suni gübre tutarı metrekareye yılda 2 kg hesabıyla toplam 600 ton olduğunu, bu miktarın ülke tarımında ortalama gübre kullanımının tam 6 katı olduğunu, bu gübreler ve ilaçların yalnızca üzerlerinde dolaşan canlıları yok etmeyip yağmurlarla yeraltı sularına karışarak, denizlere akarak sualtı kaynaklarımızı, denizlerimizi de kirlettiğini biliyor musunuz?

Acaba golf sahası kurulmasını onaylayan yetkililerin yeraltı su rezervlerinin yenilenmelerinin binlerce yıl aldığından haberleri olup olmadığını biliyor musunuz?

Türkiye'de ve özellikle Antalya'da 18 delikli bir golf sahasının yaklaşık 300.000 metrekare olduğunu bu alanın ABD'de ortalama 160-180.000 metrekare civarında olduğunu, aradaki farkın, ABD'de ormanların talan edilerek golf sahası için yer açılmadığı ve buna izin vermeyeceklerinden kaynaklandığını biliyor musunuz?

Ülkemizde golf sahası açmak için çok yetişkin ağaçların kesildiğini, yani büyük olduğu için 180.000 metrekare yer açmanın meseleyi halletmediğini, oyuna engel olacağını; gölge yapacağını ve onun için iki misli ağaç kesmek gerektiğini biliyor musunuz?

Yasalarımıza göre ağaç kesmenin cezasının ağır hapis olduğunu ama "turistik golf sahası" açmak için belek'te 500 bin ağaç kesileceğini biliyor musunuz?

ABD'de bir golf sahası yapmanın maliyeti 2-3 milyon dolar olduğunu bu paranın Amerika'da 10 yılda geri alınabildiğini, ama Türkiye'de 3 yılda geri alınabildiğini, çünkü Türkiye'de 167 sayılı yasaya göre yatırımcının istediği yere golf sahası yapıp kuyu açarak yeraltındaki suları dilediği kadar kullanabildiğini ve hiç kimsenin sesini çıkarmadığını biliyor musunuz? Dolayısıyla hem golf sahası yapılacak alanların çok düşük paralarla kiraya verildiğini, hem de su parası ödenmediğini, oysa bir golf sahası için yılda en az 1,5 milyon ton suya ihtiyaç olduğunu, 1 kilometreküp eden bu miktarın şu anda İsrail'in toplam suyunun yarısı ettiğini biliyor musunuz?

Federasyonun 'Türkiye'de 100 golf sahası kurup, 2,5 milyar dolar döviz elde edeceğiz' dediğini, bunun da golf sahası başına yılda 25 milyon dolar ettiğini ama böyle bir paranın kazanıldığını düşünmek abes olduğunu, Maliye Bakanlığının ise federasyonun açıklamasını bir ihbar olarak kabul ederek 25 milyon dolar kazanıyor olması gereken o golf şirketlerinin hesaplarının denetlenip denetlenmediğini biliyor musunuz?

Bu arada AB de, gerçeği yansıtmadığı halde ülkemizi su zengini ilan ettiğini, bunun nedeninin hızla artan gübre ve tarımsal ilaç kullanımının sınırlandırıldığı ülkelerinde, sahalarını sulamak için satın aldıkları sulara tarımsal tarifenin birkaç katı daha fazla ücret ödeyen, vergisini, sigortasını eksiksiz ödemek zorunda olan Avrupalıların golf sahası yapmak için ülkemize saldırmaları olup olmadığını biliyor musunuz?

Konunun hukuki boyutu da golf turizminin ülkemizle uyumsuzluğunu gözler önüne serer nitelikte olduğunu, Turizm Bakanlığının nerede golf sahası yapmak isterse, orayla ilgili olarak mahkemelere düştüğünü biliyor musunuz?



**TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ**  
**ANTALYA ŞUBESİ**  
**ttkd@mynet.com**